

**ALLES OF NIETS** “Vroeger bij ons thuis stond de tuin vol *Buxussen* en *Taxussen*. Mijn moeder kweekte die *Buxussen* allemaal zelf op van kleine stekjes. Zo is waarschijnlijk mijn voorliefde voor deze beplanting ontstaan. Het kweken is heel makkelijk. Gewoon een kwastje van een mooi, gezond stukje afknippen en in een potje met aarde zetten. Niks geen ingewikkeld gedoe of uitgekiende meststoffen. Een *Buxus* slaat aan of niet.”

*Grote jongens* “Deze grote *Buxussen* hebben we ooit als kleine bollen bij de kweker gekocht. Ik wilde altijd al een hele rij *Buxusbollen*, liefst van dezelfde afmeting. Aan gekke vormen als eekhoorntjes of paddenstoelen doe ik niet. Alsjeblieft niet zeg. Een *Buxus* is bij mij rond of kegelvormig.”

 **TRUCJES** “Ik laat de *Buxussen* zo groot mogelijk groeien, maar ook dan ontkom je niet aan de tweejaarlijkse snoeibeurt. Anders groeien ze in elkaar en krijg je zo'n nare kale onderkant. Ik snoei ze vlak voor de langste dag en eind augustus. Meestal doe ik een paar *Buxussen* per keer, dan blijft het een behapbare klus. Om bruin verbrande blaadjes te voorkomen, snoei ik altijd 's avonds. Ik sproei ze eerst nat. Of het uitmaakt weet ik niet, maar ik heb het idee dat ze dan in betere conditie blijven.”

**VERKNIPT** “Als ik eenmaal aan het snoeien ben, ga ik soms zo fanatiek te keer, dat ik er wel eens eentje verknip. Een perfectionist zou de hoogtes precies afmeten en met een touwtje uitzetten, ik snoei gewoon uit de losse hand met een grote snoeischaar die ik al jarenlang gebruik.”

**X** *Wachten en hopen* “Soms breekt er tijdens een zware storm of sneeuwbuï wel eens iets af, of gaan de takken wijd uiteenstaan. Het is dan wachten tot het voorjaar en hopen dat ik er tegen die tijd weer model in kan knippen.”

tekst Margriet de Groot • fotografie Pauline Joosten

# FAN VAN



Pauline Joosten:

*'Aan gekke vormen  
als eekhoortjes  
of paddenstoelen  
doe ik niet'*

# BUXUSSEN